

Nieuwsbrief 25, December 2015

Terugblik

De 25^e nieuwsbrief voor CR medewerkers alweer.. We ronden 2015 af met dankbaarheid als het gaat om de voortgang van CR. Alhoewel het voor ons niet helemaal te monitoren is, lijkt het erop alsof we samen meer mensen hebben kunnen dienen met CR dan in voorgaande jaren. Dit jaar mochten we op de medewerkersdag in het voorjaar vieren dat het 10 jaar geleden is dat CR in Nederland is begonnen. Toen nog in een pioniersfase. Nu zijn we dankbaar dat we deze pioniersfase achter ons kunnen laten. Niet dat alles nu perfect 'draait', maar qua materiaal en organisatie hebben we voldoende reden om te zeggen dat alles in grote lijnen beschikbaar is. We hebben dit jaar een start gemaakt met het laatste wat ons nog ontbrak: voldoende ondersteuning met op DVD opgenomen Persoonlijke Verhalen. Heel hartelijk bedankt voor wat jullie daarvoor hebben aangedragen. We zijn dankbaar dat we daarbij in toenemende mate mogen proeven dat we een landelijk team zijn, waarbij ieder zich realiseert dat hij of zij ondersteuning kan geven en ontvangen. Wie zijn Persoonlijk Verhaal wil delen, zegt daar eigenlijk maar twee dingen mee: God is groot en ik wil Hem eren m.b.v. stap 12 van het programma, dat ik doorlopen heb. Een andere reden voor dankbaarheid is dat steeds meer oud deelnemers een bediening krijgen binnen CR. Iedere kerk die nieuw begint met het programma moet starten met mensen die geen ervaring hebben. Maar wie langer draait, ziet dat steeds meer herstelde mensen aan boord komen om mee te helpen. Dat laat zien dat CR werkt zoals het is bedoeld. Ten diepste is CR een discipelschapsprogramma wat mensen helpt om vanuit een moeilijke situatie stap voor stap achter Jezus aan te gaan. Wie daarin dankzij Gods genade slaagt, is meer dan gemotiveerd om daarbij ook anderen weer te helpen diezelfde weg in te slaan. Toch zijn er ook zorgen. De grootste zorg betreft de (te) langzame groei van het aantal kerken waar belangstellenden kunnen deelnemen aan het programma. Nog steeds moeten we ongeveer 50% van de belangstellenden, die zich aanmelden via de landelijke website, teleurstellen. Bijna altijd speelt de geografische afstand daarin een doorslaggevende rol. In de twee grootste provincies van ons land (Gelderland en Brabant) kunnen we nog steeds niemand van dienst zijn. Dat geldt ook voor Zeeland en Overijssel.

Hulp gevraagd.

Iets wat goed is kan altijd beter. [Onze gezamenlijke landelijke website](#) wordt elke week tussen de 50 en 100 keer bezocht. Deze website heeft meerdere functies, dat maakt het lastig om hem zo goed mogelijk vorm te geven. Aan de ene kant willen we met deze website mensen helpen hun weg te vinden naar jullie CR ontmoetingen in de regio. Aan de andere kant willen we met dezelfde website ook kerken stimuleren om een vrijblijvende infoavond aan te vragen. Het is gebleken dat infoavonden veel vooroordelen over CR wegnemen. Dat dubbeldoel van de website willen we zo goed mogelijk tot uiting brengen. Maar..... Voor ons gevoel kan het nog beter dan nu. Vandaar onze vraag om hulp. We vragen alle 180 ontvangers van deze nieuwsbrief ons te helpen. Als je op de landelijke website wezenlijke dingen mist, fouten vindt, of van mening bent dat iets verkeerd staat vermeld, laat het ons dan s.v.p. weten. Het liefst met een linkje naar de betreffende pagina en de aanvullende of gecorrigeerde tekst erbij. Uiteraard zullen we niet elke suggestie honoreren, maar we zijn ervan overtuigd dat er onder de

CR medewerkers mensen zijn die ons kunnen helpen om deze website (ons gezamenlijke visitekaartje!!) te verbeteren. Vandaar onze uitnodiging; stuur je suggesties naar info@Celebraterecovery.nl

Instructiebijeenkomst voor Coaches

Onze eerste [instructiebijeenkomst voor potentiële coaches](#) gaat door! Er zijn 18 aanmeldingen voor deze bijeenkomst op 9 januari. Er is nog ruimte voor ongeveer 10 extra deelnemers. En wij geloven dat jullie er voor gaan zorgen dat deze 10 deelnemers erbij zullen komen. Het is in zekere zin een vrijblijvende bijeenkomst, want pas na afloop beslissen de aanwezigen of ze daadwerkelijk beschikbaar willen zijn als coach. Maak al je oud deelnemers attent op deze dag, of anders op de daaropvolgende identieke bijeenkomst op 27 februari. We gaan nu bouwen aan een landelijk netwerk van beschikbare coaches. Coaches zijn veel belangrijker dan we in eerste instantie hebben gedacht in de beginfase. Voor zover ons bekend hebben deelnemers zonder coach nog nooit de eindstreep behaald van CR...

Seminar: Het maken van een Persoonlijk Verhaal

In bijna iedere CR groep is nu minstens één persoon beschikbaar die de deelnemers kan helpen bij het maken van zijn/haar PV. Bij het laatste seminar in Assen waren 18 aanwezigen. Hun evaluatieformulier toonde vrijwel uitsluitend positieve waarderingen. Als je twijfelt of je daar naar toe wilt gaan, vraag dan even het evaluatie verslag van dit seminar op bij info@celebraterecovery.nl. Wellicht zullen de reacties van de toenmalige deelnemers jou motiveren om er ook naar toe te gaan. Je bent van harte welkom op [23 januari in Utrecht](#). Het seminar is bedoeld voor medewerkers en voor deelnemers die bijna aan het einde van hun CR periode zijn gekomen en zelf hun verhaal willen gaan schrijven.

Internationale CR-conferenties in 2016

In 2016 zijn er voor ons 2 mogelijkheden om een internationale CR-conferentie bij te wonen. In Derby (Engeland) is er op de zaterdag voor Pinksteren (14 mei) een ééndaagse conferentie met het team van CR uit Amerika. Eventueel kun je hier ook een korte vakantie aan vast koppelen. Kosten van de conferentie zijn € 50. Aanvangstijd: 09.00 uur en het einde van de conferentie is om 16:30 uur. Materialen, koffie en lunch zijn inbegrepen. De overvaart kunnen we ook voor je regelen (vanuit Rotterdam € 70 pp retour inclusief hut; vanuit Calais € 40 retour per persoon bij een auto met vier personen)

En..... Voor de **vroegboekers** kunnen we een slaapplek regelen voor enkele nachten bij mensen in een lokale kerk. Misschien een goed idee voor teambuilding om er samen naar toe te gaan? Meer info via info@celebraterecovery.nl De internationale CR-conferentie in Los Angeles duurt drie dagen en wordt gehouden in augustus. Kosten voor vliegticket, conferentie, overnachtingen, maaltijden tijdens de conferentie en vervoer ter plaatse ongeveer € 1100 p.p. Vertrek op 8 of 9 augustus. Laat ons weten als je belangstelling hebt.

Speciale films ter ondersteuning van CR

Iedere CR groep heeft nu de beschikking over de dvd's met de films '**HomeRun**', '**When Love is not enough**' en '**Leven in Vrijheid**'. De laatste is door verschillende kerken al in grotere aantallen bijbesteld; het is immers een film die niet alleen voor CR maar ook voor evangelisatiedoeleinden geschikt is. Misschien een idee ook om deze DVD bij te voegen bij je Kerstpakket wat je wellicht weg gaat geven? Een mooie kerstkaart is duurder dan deze film die door God gebruikt kan worden om mensen ertoe aan te zetten Hem te zoeken en te vinden.

Maar.. We willen ook graag iets horen over wat deze films in jullie CR bediening teweeg hebben gebracht. Zou je ons iets willen vertellen over de reacties die je hebt gezien of gehoord na het vertonen of weggeven van één van deze films? Welke effecten hebben deze films tot nog toe in jullie bediening gehad? We zijn nieuwsgierig en je zou ons (maar ook andere CR teams) enorm kunnen helpen door misschien dat ene kleine verhaal, wat we in een volgende nieuwsbrief zouden kunnen opnemen, aan ons door te geven. Het maakt niet uit over welke van deze drie films het gaat.. Alvast heel hartelijk dank voor je reactie naar info@celebraterecovery.nl

Tot slot: we gaan weer naar het feest waarin we stilstaan bij de komst van het Licht op deze wereld. De geboorte van Jezus Christus. En alhoewel er alweer veel berichtjes rondgaan in mijn omgeving over de commerciële inslag van kerstfeest en het onjuiste tijdstip van de viering van de geboorte van Christus, raakt me dat maar nauwelijks. Want.. Kerstfeest is nog altijd het feest wat de meeste mensen in een kerk brengt. En daar krijgen ze de kans om te horen van Gods liefde en van zijn verlangen om hun leven te vernieuwen. Liever 10 keer Kerstfeest dan één keer Suikerfeest denk ik dan maar. Of is dat tegenwoordig een 'politiek incorrecte gedachte'? Ik wens al onze medewerkers gezegende dagen waarin Gods liefde en nabijheid gevoeld en ervaren mag worden!

Jan Baan