

Nieuwsbrief 19, februari 2015

De conferentie: gebed gevraagd!

10 jaar Celebrate Recovery. Over ruim een maand gaan we dit herdenken op de conferentie. We willen voor deze dag graag jullie gebed vragen. Niet alleen voor de sprekers, workshopleiders en andere mensen die de organisatie vormgeven, maar ook voor de deelnemers. Wil je bidden dat iedereen weer met nieuwe visie, nieuwe moed en nieuwe ideeën naar huis zal gaan. Zou je ook willen bidden dat er uit deze conferentie een aantal nieuwe info-bijeenkomsten zullen voortvloeien, waardoor de kans groter wordt dat er ook nieuw CR-lokaties gaan ontstaan?

Cadeautje

Voor alle conferentiegangers hebben we een cadeautje: zij ontvangen de speciale devotional met 65 korte overdenkingen. Deze speciale jubileumuitgave zal een eenmalige druk worden. Er zal een kleine extra hoeveelheid boekjes worden gedrukt, die zullen worden verkocht zolang de voorraad strekt.

Communicatie.

Elkaar begrijpen blijft een uitdaging! Afgelopen week liet een contactpersoon uit het noorden van het land weten dat ze besloten hadden om niet naar de conferentie te gaan, want € 100 was veel te veel. Ze had kennelijk niet goed gelezen.... Dat ze voor dat bedrag met haar hele team had kunnen komen wanneer ze zich daarvoor bijtijds had aangemeld. Een andere kerk zou wel willen beginnen met Celebrate, maar meende onvoldoende coaches te vinden voor het programma. En had daarom besloten nog maar niet te starten. Dat iedere startende kerk in Nederland nul of vrijwel nul coaches heeft gehad bij de start van het programma was nieuw voor ze. Hebben jullie ook persoonlijke verhalen op dvd? Dat wist ik niet vertelde een medewerker die al drie jaar met-CR meewerkt en moeite heeft om voldoende PV's in te roosteren. Communicatie blijft lastig; er zitten nogal wat stoorzenders tussen verzender en ontvanger; aarzel bij onduidelijkheden niet om de telefoon te pakken en naar het landelijk kantoor te bellen.

DVD en boeken

Als partnerkerk heb je als het goed is al je boeken voor je medewerkers (*Een introductie van Celebrate Recovery*) en de nieuwe dvd ontvangen. Zo niet, laat het dan even weten..

Nieuwe You-Tube clip.

Waarom zou je CR opstarten in jouw eigen kerk? Dat is de vraag die centraal staat [in de nieuwste videoclip op onze gezamenlijke website](#). Als je mensen uit andere kerken kent die belangstelling hebben, attendeer hen dan deze website en nodig hen uit voor de komende conferentie.

Bijzondere activiteiten melden

Heb je voor de zomervakantie bijzondere activiteiten ingepland ([zoals Gorinchem op 14 april a.s.](#)) waarvoor je extra gasten wilt uitnodigen, laat het ons dan z.s.m. weten. We nemen ze dan mee in onze publiciteit. Probeer de activiteit kort te omschrijven; in ieder geval met een datum en een website adres.

De pen aan een nieuwe starter: Alkmaar

Enkele jaren geleden reden mijn vrouw en ik na afloop van een kerkdienst van onze kleine ABC gemeente in Alkmaar naar huis en spraken we over het grote aantal pastorale noden dat we in de gemeente en daarbuiten tegenkwamen. We vroegen ons af hoe we als gemeente mensen beter zouden kunnen helpen. We gingen op zoek naar manieren die zich in Christelijk Nederland reeds bewezen hadden en kwamen terecht op een informatiedag bij de Hoop in Dordrecht waar we kennismaakten met Celebrate Recovery. In de jaren hierna hebben we in de gemeente de spreekbeurten serie gebruikt, die erg gewaardeerd werd en veel herkenning opriep. We hebben Jan Baan uitgenodigd voor een infoavond. En tijdens een pilot van 8 weken op basis van het boek Op Weg Naar Herstel, werden we verbaasd over wat God tijdens deze korte periode reeds in de levens van de deelnemers deed. Op 20 januari jl. zijn we met een team van 8 personen met het 'echte' programma gestart. We hebben momenteel 6 mannen en 8 vrouwen die deelnemen. In de deelgroepen is de openheid groeiende en we zien uit naar wat God verder in en door ons heen gaat doen. Ons verlangen was om met Celebrate Recovery niet alleen mensen uit de gemeente te bereiken, maar vooral ook om hoop te bieden aan mensen buiten de kerk. Zoals C.S. Lewis schreef: "God fluistert tot ons in ons plezier, maar roept tot ons in onze pijn." Het is dan ook een gebedsverhoring om een aantal deelnemers te hebben zonder kerkelijke betrokkenheid en bidden dat zij de ware Heelmeester zullen leren kennen.

David de Haan

Nieuwe webshop.

De nieuwe webshop is bijna af. We zitten nu in de laatste fase; de testfase. We zouden het fijn vinden om ook het commentaar van jullie mee te nemen. Je kunt een willekeurige bestelling doen en daarbij als bankrekeningnummer 123456789 invullen. Na afloop van je 'bestelling' kun je ons laten weten wat je ervaring is en welke onduidelijkheden er nog zijn. Dit is het [voorlopige adres](#). Let op: echte bestellingen moet je gewoon nog plaatsen via de oude website. We zien jullie commentaar en suggesties graag tegemoet.